



Η ΜΙΛΙ ΚΑΙ Η ΜΟΛΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Στο σχολείο

Στην τάξη (τελευταία ώρα)



Παιδιά, τελειώσαμε για σήμερα! Α, αύριο δεν θα κάνουμε μάθημα!!!



Γιούπππ! Ζήτωωω! Τέλειασα! χαχαχα



Κυρία; Να ρωτήσω κάτι;



Ναι, Άχμαντ! Σ'ακούω, πες μου!



Γιατί αύριο δεν θα κάνουμε μάθημα;



Γιατί αύριο θα πάμε εκδρομή σε ένα πάρκο κοντά στο σχολείο!!!



Εκδρομή:::



Ναι, θα πάμε με τα πόδια! Την 6^η ώρα, την τελευταία ώρα δηλαδή, θα επιστρέψουμε στο σχολείο για να πάρετε τις τσάντες σας...Λοιπόν, τώρα μαζέψτε τα πράγματά σας. Βάλτε τα βιβλία, τα τετράδια, τον φάκελο και την κασετίνα σας μέσα στην τσάντα. Ποιος θα σβήσει τον πίνακα;



Κυρία, να σβήσω τον πίνακα;



Ναι, Σαμιουλά, σβήσε τον πίνακα σε παρακαλώ! Πάρτε και τη ζακέτα σας από την κρεμάστρα! Μόλι, πάρε το καπέλο σου! Μην το ξεχάσεις!



Ναι, κυρία! Ευχαριστώ!



Καλό μεσημέρι, παιδιά! Τα λέμε αύριο!



Επίσης!

Δημιουργία διαλόγου: Έφη Σκλήρη

Support material for podcast episode K.18 Mili & Moli at the playground

<https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k18>



Την επόμενη μέρα

Στο πάρκο



Λοιπόν, παιδιά! Το πάρκο είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχουν μία παιδική χαρά, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο βόλεϊ. Τα λέμε πάλι στις 12:30! Καλά να περάσετε!



Ευχαριστούμε, κυρία Φλώρα!



Μόλι, θέλεις να πάμε στην παιδική χαρά;



Ναι, ναι πάμε! Θέλω να κάνω κούνια!



Εγώ θα κάνω μονόζυγο.



Έλα, πάμε να κάνουμε μαζί τραμπάλα;



Εντάξει, αλλά μετά θα κάνουμε και γύρω-γύρω-όλοι;



Ναι, ναι! Μίλι, σου αρέσει η μουσική;



Ναι, μου αρέσει να ακούω μουσική, να διαβάζω βιβλία και να κολυμπάω. Κάθε Σάββατο πηγαίνω στο κολυμβητήριο και κολυμπάω! Εσένα τι σου αρέσει να κάνεις;



Εμένα μου αρέσει να βλέπω ταινίες. Μου αρέσει να πηγαίνω στο σινεμά, να κάνω ποδήλατο στο πάρκο και να παίζω κιθάρα.



Παίζεις κιθάρα;



Ναι, ναι! Μαθαίνω κιθάρα εδώ και δύο χρόνια! Μα, τα αγόρια πού είναι;



Νομίζω ότι παίζουν ποδόσφαιρο! Πάμε στο γήπεδο;



Πάμε! Έλα, τρέχα!

Δημιουργία διαλόγου: Έφη Σκλήρη



Χαχαχα! Πρώτη! Α, να ο Άχμαντ! Άχμαντ, πού είναι ο Γιώργος και ο Σαμιουλά;



Γεια σου, Μίλι! Ο Γιώργος παίζει μπάσκετ και ο Σαμιουλά κάνει σκέιτ. Τώρα πάω κι εγώ εκεί, για να παίξουμε με τις τάπες! Έρχεστε;



Ναι, ναι! Πάμε!



Εσένα, Άχμαντ, δεν σου αρέσει το μπάσκετ;



Όχι, Μόλι! Δεν μου αρέσει το μπάσκετ. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Α, να ο Γιώργος και ο Σαμιουλά! Γιώργο, Σαμιουλά θα παίξουμε τάπες;



Μμμ, δεν θέλετε να παίξουμε όλοι μαζί μήλα, κρυφτό ή κυνηγητό;



Ναι, ναι θέλουμε! Καλή ιδέα, Μίλι! Να παίξουμε μήλα!!! Τι λες, Σαμιουλά;



Εντάξει, αλλά να παίξουμε και κρυφτό μετά τα μήλα...Σε λίγο φεύγουμε!



Ωραία, αρχίζουμε με τα μήλα!



Ναι!!!



Μπράβο, Μίλι! Κέρδισες!!!



Παίζουμε κρυφτό τώρα; Φυλάω εγώ!



Εντάξει, Σαμιουλά! Πάμε!



5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Φτου και βγαίνω!!!



Παιδιά, ελάτε! Επιστρέφουμε στο σχολείο...